

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

And so this is Christmas and a Happy New Year...

(Lennon/Ono)

Kære læsere,

2020 har været et *annus horribilis*, nok et af de mest mærkeligste år i nyere tid. COVID-19 har påvirket vores hverdag, undervisning, arbejdsliv, -sted og -metode. Økonomien og erhvervslivet har fået nogle mavepustere. Mange har mistet deres arbejde eller har været nervøse for, om de nu klarere skærene. Vi har holdt afstand, gået med mundbind, vasket og sprittet hænder til vi fik svømmehud eller eksem. Personalet i sundheds- og plejevæsenet har knoklet næsten i døgn drift for at yde den bedst mulige omsorg i en overbelastet tid.



2020 har været en lockdown i pendulfart.

Først den ene vej, så den anden vej... Vi er i anden bølge og en lockdown som minder om den første. Den omkring påskeferien, *remember?*

Yep, der er en vaccine på vej, men det kan tage mange måneder til effekten er mærkbar, og vi er *back to normal*.

Når det nye år begynder den 4. januar 2021, bliver det fortsat med ændringer i det oprindelige skema. I kan godt regne med at 0.-4.kl. modtager undervisning på skolen og kan tilgå SFO'en som normalt. Dog vil undervisningen også være nødundervisning og de kreative/praktisk/musiske fag vil blive enten nedtonet eller udgå. Dog vil undervisningen for den aldersgruppe være på skolen. Den tydeligste ændring vil være i 5.-9.kl., da vi fortsat vil køre på nødundervisning og dermed hjemmeundervisning på Teams.

Vi vover pelsen og satser på, at dette skoleår kan afsluttes i juni '21 som i et normalt år.

Vi på Svanevej Privatskole ønsker jer en glædelig jul og alt det bedste for 2021.

1

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redactøren: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

Reklame

Såååå er der mundbiiind!

Jeres børn har allerede fået et af vores special designede stof mundbind, hvorpå skolens navn og logo indgår.

De kan vaskes på 60 grader og er derfor genanvendelige.

Hvis I forældre også vil have fingrene i disse fine og super smarte mundbind og reklamere lidt for skolen, er I velkomne til at købe dem. De koster den nette sum af 50kr. stk.

Overskuddet går til ting eller aktiviteter til glæde for jeres børn.

I kan skrive til enten Jakob@svanevejprivatskole.dk eller Karina@svanevejprivatskole.dk

for bestilling.



2

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redactøren: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

Terminsuge

(7.-9. Klasse)

Skolen holdte som vanligt terminsprøver for de ældste klasser.

Dette år var dette også anderledes idet 7. Klasse for første gang fik lov til at deltage i nogen af prøverne.

Det fleste arbejdede fornuftigt og koncentreret med opgaverne, og der kom noget nogle rigtig fine resultater ud af det. Andre tog en „velfortjent“ slapper. På næste side kan du læse Batuls opgave i skriftelig fremstilling

Det var ikke alle prøver der var lige velegnede til 7. Klasse. Derfor to vi den ene dag på en lille udflugt. Hvor det blev til besøg hos et par af de „6 glemte kæmper“ og en omgang golf på Ishøjs lækre golfbaner.

Der er lidt uenighed om hvem der vandt, men Samuel er sikker på at det var ham.

Vinderen har følgende kommentar til sejren, „det ved jeg ikke, jeg spillede vel fint, det var vel alt.“

Abdullah nægter at udtale sig, men siger uden for referat at han er sikker på at der var snyd med i spillet og han vinder næste gang.

Jakob har ingen kommentar.



Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redactøren: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

Vi er Afhængige af Tid

Blogindlæg af Batul Maher 9. klasse

Vi er alle afhængige af tiden, også når vi ikke lægger mærke til det. Gennem årene har jeg i hvert fald lagt mærke til, hvor meget tid fylder i min og andres hverdag. Men hvorfor er tid så vigtigt?

Tid. Jeg bruger tiden hver dag, og det gør du også. Når alarmen ringer klokken 5:40 om morgenen, og jeg fortryder, jeg ikke sov klokken 22:00, i stedet for at bruge hele natten på at se de nye episoder i Riverdale. Når jeg venter på at uret viser 10:15, og frikvarteret begynder efter to timers matematik, eller når jeg kan dufte mors perfekte lasagne (som ingen kan lave bedre end hende), og ved det snart er tid til aftensmad. Tid fylder meget i vores hverdag. Generelt handler livet om, hvordan vi bruger tid. Derfor synes jeg, at man skal være mere taknemmelig for, hvad tid giver os. Et af målene i mit liv er at bruge tiden fornuftigt. Eller det prøver jeg i hvert fald. Nogle gange kan jeg godt finde på at sidde med en Kims pose i den ene hånd, og computeren som er 2 cm væk fra ansigtet, med øjnene der er helt åbne. Men hvorfor bruge den skrøbelige tid på sådan noget, når jeg kan besøge min bedstemor på 84, som jeg måske ikke kan gøre i morgen. Eller når jeg beslutter mig for at lave stilen en dag før, den skal sendes, og bliver i sidste ende helt stresset.

Tiden bliver bare langsommere, når det bliver kedeligt. Nogle gange kan jeg godt finde på at blive lidt provokeret af tiden, og bliver lidt fornærmet. jeg er nok ikke den eneste, der gør det. Især når tiden bare automatisk bliver Billedkunst 3.-4. klasse

langsommere, i det sekund man træder ind i skolen. Minutterne tager jo evighed. Da jeg gik i de små klasser, undrede jeg mig altid over, hvordan man kunne gøre timerne hurtigere. Det gjorde jeg i flere år. Gennem årene fik jeg aldrig et svar, og det eneste der lød sjovt, var at få skidebalder af lærerne. Men så fandt jeg ud af, at timerne går meget hurtigere, når jeg er aktiv og laver lektierne. På den måde synes jeg, man kan bruge tiden fornuftigt.

En gang imellem skal man også bruge tiden, på at give sin krop en slapper. Det har jeg meget svært ved at gøre. jeg kommer altid til at have for høje forventninger til, hvad jeg kan gøre i meget kort tid. Fx bliver jeg stresset, hvis jeg ikke når at lave mit fem-siders projekt på én dag. Men jeg skal huske, at jeg ikke er Wonder Woman. Selvfølgelig skal man bruge tiden fornuftigt, men du kan sammenligne din krop med en mobiltelefon. Kan man bruge sin telefon hvis den er på 0%? Nej det kan man ikke, og det kan din krop heller ikke.

Så har vi afklaret, at tid er vigtigt, og vi bruger tid hele tiden. Men det er forskelligt fra individ til individ, hvordan tiden bliver brugt. Hvordan bruger DU din tid?

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redactøren: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

Billedkunst

3.-4.kl. har i billedkunst lavet malerier, hvor de eksperimenterede med former og figurer, maling med brug af farvecirkler og malertape. Processen var lærerig og som I kan se, blev det nogle flotte resultater.

Hijab 3.kl.



Det var sjovt at male. Resultatet blev anderledes end jeg forestillede mig, men det blev især bedre end hvad jeg troede.

Jeg troede ikke det ville blive så skarpt og lige. Farverne blev mere markede, når tapen kom af, fordi der kom mere kontrast i billedet.

Emmanuel 4.kl.



Det blev et pænt resultat og det var sjovt at lave. Mønstrene var sjove, at udtænke. Jeg blev stolt af mit færdige produkt,

fordi jeg fulgte opgaven og den råd og vejledning vi fik fra start og udførte det bagefter selv uden hjælp.



Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redactøren: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

Vi opfordrer som altid vores elever fra 0.-9. klasse til at læse mindst 20 min. Hver dag. Ydermere må eleverne meget gerne sende indlæg til fugleperspektivet hver måned. I denne måneds oplæg har Jay fra 5. kl. sendt en gyser historie ind. Mon ikke den giver inspiration til mere læsning i ferien. God fornøjelse.

Dukken

(Gyser af Jay Kohli - 5. klasse)

Der var en gang en mand der hed Peter. Han gik over til museet og der var en rigtig dyr dukke til ½ pris. Så den kostede 5000 kroner. Peter havde tænkt det ville være godt at have sådan en god kvalitetsdukke til pynt i huset. Så han valgte at købe den. En dag senere så alt godt ud og der var en god atmosfære i huset. Det var så rart at være der. Men en uge senere opdagede han at den var væk! Hver anden dag kom den tilbage på dens plads. To dage senere opdagede han at hans nabo var død. Senere opdagede han at han var i gang med at miste sine køkkenknive når dukken var væk! Tre dage senere stod der i avisen at der døde to personer af en køkkenkniv. Før de udåndede sagde de det var noget levende der havde stukket dem. Peter havde en mistanke i en uge at det var dukken der havde dræbt dem men så begyndte han at tro det bare var en dum fantasi. En dag gik han over i supermarkedet og han købte flere køkkenknive. Men efter en måned var alle hans køkkenknive væk og nu havde han mistanke om dukken igen. Den næste dag tog han den over til en eksorcist. Eksorcisten tog dukken for at teste den og han sagde til Peter at han ikke skulle være bange for den. Det er bare en normal menneskestørrelse dukke. Da han kom hjem tænkte han at han skulle være vågen hele natten hver anden dag og idag var det en af de hver anden dage. Så han var vågen hele natten og så på hvad dukken gjorde. Så lod han som om han sov og dukken gik ud af huset med en kniv lige foran ham! Den traskede bare løs af sted og Peter fulgte efter dukken langsomt så dukken ikke kunne se ham. Så så han dukken smadre døren af et hus! Den gik langsomt ind i huset og han hørte nogen skrig og der kom blod over det hele! Peter løb rigtig hurtigt hjem og han så dukken der havde hans andens nabos krop i hånden! Peter lod som om han sov og så dukken komme hjem igen. Helt alene nu hvidste han at hans rigtig gode kvalitetsdukke var levende som et menneske og sindsyg som djævelen! Han var chokeret over at det var en levende dukke der kunne finde på at dræbe. Han blev utrolig bange for den og havde tænkt på at gen-sælge den men han var ikke en af de grådige så det gjorde han ikke. Så tog han dukken over til eksorcisten og Peter sagde at han var bange for at høre se have en lugt af den eller føle at den var der. Eksorcisten sagde til ham at han slet ikke skulle være



Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redacteuern: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

bange og det bare er en normal dukke. Peter gik skuffet hjem. Eksorcisten troede stadig at dukken var normal. Peter vil igen se på hvad dukken ville gøre om natten. Næste dag om natten fulgte han igen efter dukken der havde en kniv i hånden. Han fulgte den over til et hus og han så dukken med rigtig tydeligt syn at den smadrede døren op i småstykker. Så gik dukken stille og roligt ind i huset. Peter så dukken op i et hus og han kikkede fra sin nabos vindue at dukken havde lagt en kniv i ham og nu havde dukken dræbt naboen. Den her gang filmede Peter det hele så han havde tydeligt bevis. Han løb hurtigt hjem igen og ladet som om han sov som sidste gang da dukken så manden ladet den som om den ikke var levende men Peter vidste sandheden. Så han løftede dukken alligevel og sat den på plads. Nu gad han simpelthen ikke mere at eksorcisten ikke tror på ham. Nu havde han bevis på det så ligemeget hvor irriteret eksorcisten kunne være var Peter ligeglad. Så tog han kameraet over til eksorcisten og viste ham beviset. Så sagde eksorcisten er du sikker på det ikke er fra en film? Så sagde Peter næh det er ægte som du ser er jeg inde i filmen. Jo sagde eksorcisten hvis du tager mig med ud i natten og viser mig at dukken er levende så tror jeg på dig ok? Peter var enig. Næste dag inviteret Peter eksorcisten over til hans hus. Nu skulle de gå ud. Eksorcisten var ved at gå ud men Peter sagde at han skulle lade som om han sover og følge efter dukken bagfra. Når dukken gik ud af huset så fulgte de efter den. Eksorcisten sagde at han kunne få den igen men Peter sagde at den var farlig. Eksorcisten sagde at han har kæmpet mod mange ting før. Peter sagde ok men det er dit eget ansvar så. Eksorcisten var enig. Når dukken kom ud gemte Peter sig og eksorcisten var klar til kamp. Når dukken kom ud med en kniv som eksorcisten havde set før så sagde han Peter jeg stoler på dig. Endelig tænkte han. Dukken var ved at stikke en kniv i eksorcisten men eksorcisten sagde nogen mærkelige ord som Peter aldrig havde hørt før. Dukken faldte ned og var normal igen. Peter var ved at løfte den men så sagde eksorcisten at det ville være farligt for et normalt menneske at bære den. De løb hurtigt over til Peters hjem og dukken var ganske vist blevet normal. Men 5 timer senere vendte det hele om! Da Peter vognede op kunne han ikke se eksorcisten.

Nu stod der i avisen at en mand ved navnet Thomas var blevet dræbt af en lyslevende dukke. Han vidste at det var eksorcisten. Nu tænkte Peter at det var alt for alvorligt. Først var der cirka 20 mennesker død hver gang dukken var i et hus. Nu måtte han tage kamp med dukken. Men problemet var at han ikke havde nogen våben. En dag senere gik han over til museet for at klage over at hans dukke var levende og sindsyg. Museet sagde at han var for glad for fastelavn og at hans fantasi var det dummeste. Så sagde Peter til sig selv i hovedet at han ikke længere skulle tro på ham i museet som han havde troet på i 5 år. Peter så da han kikkede bagved at der kom noget underligt. Det var dukken! Når han så sig foran var der blod over det hele! Så gik han over til huset igen men næsten alle hans møbler var væk. Alle køkkenknivene var væk. Det var hans tv også og også mange andre ting. Da han kikkede ud af vinduet var der en kæmpe blod-sø. Han gik over til våbenhandleren og skulle se hvis han var god til at skyde. Heldigvis var de ikke falske legetøjsvåben men ægte våben som brugte patroner. De var dyre men han troede at det ville være godt at købe dem. Han testede en maskinpistol og han var overraskende god til det selvom han aldrig havde prøvet. Så lod handleren ham skyde med et kraftigt 44. caliber sniper riffel. Han var ikke lige så god som med maskinpistolen men stadig ret god med den. Så prøvede han et svagt men hurtigt våben det var en Colt M1911. Den brugte

7

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redactøren: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

9MM patroner og han var bedre med den end de andre. Så valgte han at købe de 3 våben hans 44. caliber, Colt M1911 og maskin pistolen. Nu var han klar til kamp og før han gik ud af butikken fik han et våben tilladelse. Nu var han klar til at kæmpe dukken for at slutte det hele. Da han kom hjem så han at alle hans møbler var væk og det var dukken også han kikkede ud af vinduet og så dukken slå nogen ihjel ved at skære involdene ud af nogen og da Peter kikkede bagved var dukken kommet ind af huset men den havde mistet et arm og ben og en mand havde han i den hånd som stadig var der. Nu tænkte Peter at han skulle flytte. Det var simpelthen nok. En uge senere flyttede han ud og fik et nyt hus. Han løftede dukken op og sat den på plads og uden at røre en af køkken knivene havde dukken en i hånden. Da Peter lagde alle sine ting i det nye hus så sagde han til sig selv at han skulle bekæmpe dukken om en uge. En uge senere var dukken væk! Han ledte over det hele efter den med sin maskinpistol i hånden og de andre to i hylsteret. Så så han at dukken havde et mærkeligt grin og øjnene blev lige så stille røde og en kniv bag ved Peter. Nu blev han for alvor bange og skød plet et par gange. Dukken faldte bag om men Peter så at den uheldigvis var levende. Han skød et helt magasin med sin sniper, pistol og maskinpistol. Men dukken var stadig levende. Man skulle tro den ikke kunne dø. Næste dag så Peter at den havde fået dens tabte arm igen og også den tabte ben. Den traskede løs rundt i huset men Peter så den gik langsommere. Han begyndte ganske vist at sove. Allerede 2 timer havde han været på hospitalet og lægen sagde at nogen havde stukket ham med en kniv. Det var dukken den nar! Så skreg Peter slip mig ud idioter jeg har det fint hvorfor er jeg her!!!! For at dø sagde en stemme dybt og roligt som han aldrig havde hørt før. Da han kikkede bagved var det dukken! Kan den nu tale? tænkte Peter. Dukken forsøgte at smide en kniv i hovedet på Peter men han nåede heldigvis at undvige den. Så blev Peter nødt til at køre i sin bil som han heldigvis parkerede han kørte hurtigt væk fra dukken og så sine våben bagved låst i et hemmeligt sted i bilen. Peter kørte over til en klippe. Han var på vej op stadig i bilen og så hørte han nogen sige jeg er din dukke lyslevende og sindsyg. Da han kikkede bagved så han dukken i bagagerummet. Så stammede han hv' hv' hv' hv' hvordan kom du her jeg så at jeg kom væk fra dig. Jeg stak en kniv bag din bagrude og så smadrede jeg den lydløst. Peter gik i bilen igen og kørte dukken bagover klippen så den faldte ned ca. 10 km. Så kørte han igen væk fra dukken, der havde faldet ned omkring 10 km. Han så at han ikke havde meget gas i bilen så han gik over til en tankstation og tankede bilen op igen. Så købte han også noget mad så han ikke var sulten længere. Nu var han klar igen men han hørte købmanden skringe før han udåndede det er en dukke, hjælp! Så kørte Peter væk fra dukken og tilbage til huset. En måned senere så Peter at han havde haft dukken i for lang tid og den dukke skulle væk med det samme. Da Peter så på tv var der en reklame om hans dukke og hvis man ville skyde den i småstykker skulle man skyde den hundrede gange med 4 våben. Det sagde de fordi de ikke vidste den var levende. Men man kunne også skyde den 400 gange med et våben. Næste dag købte Peter en M249 der havde plads til 100 skud i magasinet. Nu skulle han have hans sidste kamp. Peter efterladet dukken og havde sin kraftige, 44 caliber sniper, maskin pistol, og M249 med. Det var fordi han skulle have hurtige våben men hans sniper var også hurtig. Han var i en skov og så om dukken kunne finde ham siden han havde kørt i bilen til skoven. 1 time senere kom dukken men Peter fortrød det faktisk. Dukken kunne gemme sig over det hele. Det var

8

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redactøren: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Nr 14 - december 2020

heldig han havde taget mange magasiner til hans våben med. Den havde et kæmpesmil på læben som Peter aldrig havde set før. Denne gang tog dukken ikke en køkkenkniv med det var en kæmpeøkse. Det var værre. Peter skød over det hele og tælte i hovet hvor mange gange han havde ramt dukken. Dukken sagde lige pludselig i den samme dybe stemme som fra fælden i hospitalet, jeg er lige bag dig. Peter blev smidt på jorden af skræk da et træ faldte lige ved siden af ham. Han havde skudt dukken 300 gange indtil videre og den manglede kun hundredere skud for at dø. Lige pludselig blev dukken væk! Så sprang den til siderne i mørket det blev så svært at ramme men Peter ramte stadig nogle gange. Dit misfoster hørte han fra dukkens stemme. Lige pludselig kom dukken og var ved at lægge en økse i Peter og Peter skudt dukkens hoved med sniperen 10 gange. Der kom lige pludselig et træ nedefra men Peter nået heldigvis at undvige det faldende træ. Peter var næsten ude af ammunition så han prøvede at ramme bedre. Det var rigtig svært for ham at ramme så mange skud. Han havde ramt dukken 399 gange men han var desværre ude af ammunition. Den eneste måde at dræbe dukken for ham var at stjæle dukkens økse. Dukken sagde jeg hader dig Peter. Da dukken var i gang med at fælde et træ sparkede Peter dukken lige i hovedet. Han sparkede så kraftigt at øksen faldt ud af hånden på dukken. Så tog Peter øksen og hukkede hovedet af dukken. Det kunne han gøre fordi han havde ramt dukken så mange gange. Nu kunne han endelig gå hjem. Han fandt en bæk og smed dukkens krop og hoved ind. Nu var han sikker på at dukken ikke ville komme ind i bilen ud af det blå. Så kørte han hjem men der var stadig et problem. Alle hans møbler var væk også alle hans køkkenknive. De eneste ting der var tilbage var hans Colt M249 44. caliber og maskinpistolen. Men han blev helt chokeret da han så at dukken stadig var der! Den havde endda hovedet på igen. Han åbnede vinduet og smed den direkte ud han var ligeglåd hvor han ramte. Han solgte også hans våben og alle skarpe/farlige ting han havde. Siden den dag så man eller hørte man aldrig fra Peter.

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redacturen: Erwin Van den Eede

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook