

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Januar 2024

2024- Opstart

Svanevej og hele lærerstaben ønsker alle et godt nytår og en hjertelig velkomst tilbage, hvor vi tager hul på et nyt kalenderår. En ny kalender kan være et symbol på ny start, en ren tavle, hvis man har brug for det. Derudover kan man også bruge en ny kalender til at stræbe efter nogle nye ambitioner, hvad enten de er faglige, personlige eller andet.



Vidste I at..?

Alle kendte kalendere er inspireret af de store himmellegemers regelmæssige opførsel. Vores tidsbegreb er knyttet til lys og mørke, dag og nat, solens daglige op- og nedgang.



Inspirationsuge- SABUS

I uge tre var skolen og eleverne så heldige at have besøg fra SABUS, Syvende-dags Adventistkirkens Børne-, Ungdoms- og Spejderforening, hvor de stod for undervisningen i 5 lektion hele ugen. Deres tema for ugen var hviledagen og hvordan man på bedst mulige måde kan bruge denne.

Derudover lavede de en masse aktiviteter i fællesskab med eleverne, hvor særligt læring

gennem fysisk aktivitet var i centrum, en ting vores elever holder af. Der blev bådnet klippet, tegnet, sunget, hoppet og meget mere. Man kunne mærke en lille skeptisk stemning i begyndelsen af ugen fra vores elevers side af, men til sidst kunne man virkelig mærke en positiv og glad stemning.

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redaktør, Benjamin Ralthers

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Januar 2024

8.klasse introkursus

En Prøvesmagning af Fremtiden: Introdag 2 og 3

Introdag 2 og 3 er fire dage, hvor 8. klasser landet over får lov til at prøve to forskellige uddannelser: én, hvor man lærer noget praktisk (erhvervsuddannelse) og én, der forbereder en til at gå videre på gymnasiet.

Vores 8. klasse var med i dette eventyr i uge 2, hvor de tog på besøg på Hotel- og Restaurantskolen i Valby og Next Københavns Mediegymnasium på Frederiksberg.

Lækker Mad og Service på Hotel- og Restaurantskolen

Mandag og tirsdag var de på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, hvor de lærte om at arbejde med mad og service. Efter en spændende rundvisning fik de selv lov til at prøve at være tjenere. De lavede ting som at dække bord og fik kursus i kaffebrygning mandag. Tirsdag kom de i køkkenet og lavede noget kaldet bao. Det var ikke kun sjovt, men det lærte dem også, hvor vigtigt det er at arbejde godt sammen.

Kreativ Leg på Next Københavns Mediegymnasium

Onsdag og torsdag var de på Next Københavns Mediegymnasium på Frederiksberg. Efter en god introduktion og en tur rundt på skolen fik klassen en udfordring: de skulle lave plakater om noget vigtigt for dem. Det blev fire dage med kreativitet, hvor eleverne fik lov til at udtrykke deres egne tanker. Fra plakater om fred til hvor vigtigt det er at slappe af og deres yndlingsfodboldhold – det var helt op til dem.

Fire Dage af Oplevelser og Indsigt

Introdag 2 og 3 gav vores 8. klasse fire dage fyldt med spændende oplevelser og ny viden. Ved at prøve livet på Hotel- og Restaurantskolen og Next Københavns Mediegymnasium håber vi, at de har fået øjnene op for de mange muligheder, der venter dem i fremtiden. Disse oplevelser har ikke kun hjulpet dem fagligt, men har også været med til at forme deres interesser og drømme om fremtiden. Vi håber, at denne lille smagsprøve på uddannelserne vil hjælpe vores elever med at tage klogere beslutninger om deres næste skridt.



Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redaktør, Benjamin Ralthers

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Januar 2024



Citat fra elev:

Hotel og Restaurantskolen:

Vi syntes det var sjovt at lære om, hvordan de laver mad, og hvordan de planter deres egne ting. De planter fødevarer i deres egen have, altså grønsager og frugt osv. Vi lærte også at lave en kinesisk ret, der hedder bao. Det smagte mega godt!

HTX teknisk skole gymnasium:

Denne tur til HTX var også rigtig sjov og sej på samme tid. Vi fik en hurtig rundvisning på skolen og fik at vide, hvilket slags uddannelser man kan vælge. HTX er en uddannelse, der varer op til 3 år. Vi lavede også plakater med venner; det var hyggeligt, men ikke lige noget, vi har lyst til at studere.

Skrevet af: *Isabella & Noor Fatima*

Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redaktør, Benjamin Ralfters

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Januar 2024

En weekend på Vejle fjordskole

Traditionen tro var Svanevej Privatskoles mellemtrin og udskoling inviteret til Vejlefjordefterskoles årlige fodboldturnering og hygge weekend. Den var endnu engang placeret i sidste weekend i januar d. 26, 27 og 28, hvor mere eller mindre alle elever deltog. Vi har fået en af vores 9.klasse elever til at skrive en beretning af weekenden for vores læsers skyld.

Denne beretning kan læses på næste side.



Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redaktør, Benjamin Raltters

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook

Fugleperspektivet

Svanevej Privatskole

Januar 2024

Beretning skrevet Gustav 9.klasse:

Fredag: Vi tog afsted ved 1-tiden. Selve turen tog 3 timer og var meget hyggelig. Ved 4-tiden ankom vi. Vi fik hurtigt pakket ud og fandt os hurtigt til rette i lokalerne. Vi havde fået nogen klasselokaler til at sove i. Halv over syv skulle vi spise aftensmad. Der var en buffet med brød og diverse pålæg. En smule efter aftensmaden åbnede sportshallen og træningscenteret. 20:30 skulle vi ind til et "velkomstmøde" i kirken. Bagefter var der håndbold semifinaler på projektoren inde i "oasen" som er skolens social hal. 22:30 skulle vi ind på værelserne og sove.

Lørdag: Vi fik brunch 10:30 om morgenen der var noget æggekage og diverse andre ting. Klokken 1 skulle vi igen ind i kirken. Hende der talte til mødet var repræsentant for Sabus (Adventist spejderne i Danmark). Hun talte om, hvordan mennesker har forskellige oplevelser om den samme ting, hun talte også kort om "teologisk universalisme" (teorien om at alle guder er den samme fyr altså at gud, Allah og Jahve er den samme gud, men bliver tilbedt under forskellige navne og traditioner.). klokken 14 åbnede alle faciliteterne på skolen (svømmehalen, fitness, staldene og sportshallen.) Jay og jeg gik over i fitness han trænede mens jeg klatrede lidt på Boulder væggene andre gik over i sportshallen og spillede fodbold. 16:30 spiste vi aftensmad. Klokken 18 startede turneringen det gik rigtig godt for 6 og 7 hold de vandt alle deres kampe. Det samme kunne man ikke rigtig sige om 8 og 9 hold der dog havde det sjovt. Bagefter havde vi lidt fritid inden vi skulle på værelserne 22:30.

Søndag: Vi fik morgenmad. En time senere ved 10-tiden begyndte finalerne. 6 og 7 klasse endte med at vinde alle deres kampe og få guldmedaljen og Faaris vandt 6 og 7 klassepuljen bedste drenge spiller (rigtig flot). 8 og 9 kom også på en flot 4 plads efter at havde tabt bronzekampen. 11:45 var der frokost med nogen lækre focaccia pizzaer. Ved 1-tiden ankom bussen som skulle køre os og Nærum hjem. Det var en super fed tur og alle der kom med var glade for at havde deltaget.



Guldbilledet af 6.-7.klasse.



Ansvarshavende udgiver:

Jakob Callesen, skoleleder

Redaktør, Benjamin Raltters

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk

Vi er også på Facebook